

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ὕπ' ἀριθ. 3/2016

Ἐν Ἰωαννίνοις τῆ 11ῃ Μαρτίου 2016

Πρὸς  
τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόχριστο λαὸ  
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί·

Σὲ συνέχεια τῆς ἀπὸ 19<sup>ης</sup> Ὀκτωβρίου 2014 Ἐγκυκλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Μαξίμου με θέμα τὴ στάσι τῶν χριστιανῶν ἔναντι τῶν αἱρέσεων, ὑπενθυμίζουμε καὶ πάλι τὸ χρέος ὄλων μας, νὰ στεκόμαστε ἀκλόνητοι στὴν Ὁρθόδοξη Πίστι, τὴν πίστι τῶν Πατέρων μας, καὶ νὰ προσέχουμε ἀπὸ τίς παγίδες τῶν ποικιλύνημων αἱρετικῶν (χιλιαστῶν, κ.ἄ.), ποὺ μᾶς πλησιάζουν με ἔνδυμα προβάτου, ἐνῶ, κατὰ τὸν ἀποστολικὸ λόγον, εἶναι «λύκοι βαρεῖς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου».

Ἀδελφοί· μὴν ἐμπιστεύεσθε, πέραν τῶν πνευματικῶν σας πατέρων καὶ διδασκάλων, ἀνθρώπους, ποὺ δὲν γνωρίζετε ποῖοι εἶναι καὶ ἀπὸ ποῦ ἔρχονται. Τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας τὴν ἔχει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἡ Κανονικὴ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι γιὰ μᾶς ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ προστασία ἀπὸ τὴν πλάνη· ἡ Κανονικὴ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι γιὰ ὅλους μας «στῦλος καὶ ἐδραῖωμα τῆς ἀληθείας»· στὴν Κανονικὴ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία παρέχεται ἡ θεία Χάρις καὶ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· στὴν Κανονικὴ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι ὁ Χριστός, τὸ φῶς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ· ἡ Κανονικὴ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ὁποία, τοπικά, ἐκφράζει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰωαννίνων, εἶναι ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας μας.

Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί, «μὴ προσέχετε πνεύμασι πλάνης καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων»· «ἄλλοτρίω (διδασκάλω) μὴ ἀκολουθήσητε», ἀλλὰ φεύγετε μακριὰ ἀπὸ αὐτόν. Οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοὶ «οὐκ οἶδασι τῶν ἄλλοτρίων τὴν φωνήν». Γνωρίζουν μόνον τὴ φωνὴ καὶ τὴν διδαχὴ τῶν ὀρθοδόξων Ποιμένων καὶ Διδασκάλων τους.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους σας καλὴν Σαρακοστήν, με προκοπὴ στὴν ἀγία πίστι τοῦ εὐαγγελίου μας καὶ στὴν ἐν Χριστῶν ζωὴ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων