

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

(08/06/2025)

Μεγάλη και χαρμόσυνος η σημερινή ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, καθώς εορτάζουμε την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Κυρίου στους Μαθητές Του. Εορτάζουμε την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος στους Μαθητές του Χριστού και την ίδρυση – σύσταση της Εκκλησίας.

Βέβαια η Εκκλησία δεν περιορίζεται χρονικά, διότι πάντοτε υπήρχε στη βούληση του Θεού, πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Αργότερα, όμως, με την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος η Εκκλησία «σάρκα έλαβε» και αποκαλύπτεται ως «χαρισματικό σώμα Χριστού», καλώντας όλα τα βαπτισμένα μέλη της να ενεργοποιήσουν όλα εκείνα τα χαρίσματα που έλαβαν ως δώρο από το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτισή τους. Η Εκκλησία ταυτίζεται με τον Χριστό. Δεν μπορεί να υπάρξουν ξεχωριστά. Η Εκκλησία, όπως προαναφέραμε, συνδέεται άρρηκτα με το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως. Κεφαλή της έχει τον Χριστό και μαζί με το Άγιο Πνεύμα εγγυάται την ενότητα του σώματος.

Ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές τους ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς και ότι οφείλει να απέλθει ώστε να παρακαλέσει – μεσιτεύσει στον Θεό Πατέρα ώστε να στείλει και «άλλον Παράκλητον» δηλαδή το Άγιο Πνεύμα: *«συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς»*. Αντιλαμβάνεται κανείς την αναγκαιότητα της Αναλήψεως του Κυρίου στους Ουρανούς, την οποία και εορτάσαμε προ ολίγων ημερών.

Οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως μας πληροφορούν οι Πράξεις των Αποστόλων, λούζονται με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος,

το οποίο φανερώνεται σε εκείνους σαν πύρινες γλώσσες και διαμοιράζεται ξεχωριστά στον καθένα από αυτούς, με το θαυμαστό γεγονός της γλωσσολαλίας. Οι μαθητές τότε καθίστανται θεούμενοι, θεόπτες, διδάσκαλοι της οικουμένης, οι οποίοι αρχίζουν να κηρύττουν την Χριστιανική πίστη σε όλα τα Έθνη της γης.

Το Άγιο Πνεύμα αδελφοί είναι διαρκώς παρών μέσα στην Εκκλησία και συντηρεί τον θεσμό της: *«πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας!»* ψάλλουμε με χαρά, πίστη και ελπίδα, καθώς είναι παρών μέσα στην Εκκλησία κατευθύνοντας τους ανθρώπους στην αληθινή - ορθόδοξο πίστη και αγιάζοντάς τους δια μέσω των Θείων και Ιερών της Μυστηρίων. Κυρίως μέσα από το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο οποίο οφείλουμε να μετέχουμε και να λαμβάνουμε τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος: *«Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα Επουράνιον!»*.

Εύχομαι εκ βάθους καρδιάς η Χάρη του Παναγίου Πνεύματος να ευλογεί, να αγιάζει και κατευθύνει τη ζωή μας. Αμήν!

π. Σωτήριος Κανέλης